

Ja

En dikt

Till minne av

Maivor Gustafsson

Christian Åkerlund

Maivors ord på sista sidan

är hämtade ur hennes föredrag i boken

"Ett annat sätt att se i socialt arbete – och i livet"

Vi brukade ses
på ett Söderkonditori.
Sista gången vi möttes var i våras.
Då hade det gått några månader sen vi sågs.
Det kändes som en lång tid eftersom våra samtal
blev levande och djupt angelägna.

Hon var lite sen.
Jag satt vid ett fönsterbord
och såg henne långsamt komma gående
över Medborgarplatsen.

Vi kramade om varandra,
jag sa att "det var några månader sen vi sågs"
men Maivor klippte av: "*Sexton år!*"

Hjälp –
hur skulle jag bemöta denna attack
från hennes makalöst slagfärdiga, gnistrande humor?
Det enda jag fick fram i hastigheten var:
"Var det verkligen så längesen".

"Sexton år!"
upprepade hon och sa:
*"Och låt det i n t e bli lika länge
till nästa gång!"*

Nej, kära Maivor –
det ska inte bli länge till nästa gång.
Men till vårt Söderkonditori kan jag inte gå,
slå mig ned vid ett fönsterbord och vänta på att få se dig
komma gående över Medborgarplatsen.

Vi som vill möta dig
får söka dig någon annanstans.
Vi får söka dig i den unika anda du skapade
i det du gjorde och tillsammans med människor du mötte.
Din djupa medkänsla, din glittrande humor och
ditt absoluta gehör för medmänsklighet
bildade en alldeles egen
Maivor-anda.

Jag intervjuade en gång en arbetsgrupp
i en öppen social verksamhet för utsatta barnfamiljer
och frågade vad de behövde för kunna möta dem som kom
med så stor hängivenhet, inspiration och kärlek?
”Vi behöver en droppe Maivor varje dag”
svarade någon, och alla höll med.

Låt oss lyssna
till Maivors egna ord
och möta henne i den anda
som gör orden levande:

*Man måste ha
ett uppriktigt intresse
för den människa man möter.*

*Man måste vilja den andra väl,
ur djupet av sitt hjärta.*

*Man måste ha etiken
i sina ögon.*

*Ett sätt att se på en medmänniska
kan inrymma allt –
kan ge tröst
och hopp.*

*Det måste finnas i kroppsspråket –
att man vänder hela sin yttre
och hela sin inre person
till den andra
och säger*

– Ja.